

Groep 7 juf Roos

Hallo, wij zijn groep 7.

Wij willen jullie graag op de hoogte houden van onze activiteiten.

Vandaar dat wij de laatste nieuwtjes bovenaan zetten zodat je niet steeds helemaal naar beneden hoeft te scrollen.

Dassenwerk (2 juni 2017)

In de Loonse en Drunense duinen hebben wij een aantal onderzoekjes gedaan om te kijken of dit een goed leefgebied is voor de das. Onze conclusie was dat het een prima gebied is voor de das. We hebben maar één opgezet exemplaar gezien, helaas geen echte das. Het was een fijne ochtend met heerlijk weer. [Hier](#) kunt u zien hoe we het gehad hebben.

Bezoek kunstencentrum (31 mei 2017)

Vandaag zijn we naar het kunstencentrum geweest voor het 'Halvenzolenfestival'. We hebben daar kennis gemaakt met leerlingen van basisschool de Bolster in Drunen. Samen hebben we gedanst, met elkaar gesproken en vervolgens hebben we elkaar nageschilderd. Deze schilderijen moeten we op school nog verder afmaken. Het was eerst wel heel spannend, maar uiteindelijk hebben we een hele gezellige ochtend gehad! [Kijk](#) maar eens.

Volleybal clinic (20 april 2017)

Op donderdag 20 april hebben de groepen 7 samen gegymd en een volleybal clinic gevolgd. Dit ter voorbereiding aan een volleybaltoernooi. [Hier](#) kun je zien hoe het gegaan is.

Boomfeestdag (22 maart 2017)

Op de fiets naar de Eendenkooi Den Dulver. Toen we daar aankwamen kregen we warme chocolademelk en een appelflap. Na het timmeren van een nestkastje kregen we een rondleiding door het mooie gebied. We hebben vooral genoten van het stampen en vast blijven zitten in de modder. Bij terugkomst was er een heerlijke beker soep voor ons. We hebben een leuke dag gehad met heerlijk weer! [Kijk](#) hier maar eens.

Sint surprise (5 december 2016)

Het was weer een gezellige dag met mooie surprises.

Klik [hier](#) voor de foto's. (Helaas staan niet alle surprises op de foto en zijn ze niet allemaal scherp)

Project Drempels weg (17 oktober 2016)

We hebben met groep 7 meegedaan met het project "Drempels Weg".

Er kwamen mensen op school om te vertellen over hun lichamelijke beperking. Ze wilden ons vooral duidelijk maken dat het gewone mensen zijn en niets "engs" hebben. Er waren blinde mensen, iemand met een beenprothese, met een rolstoel en een hulphond.

We moesten ook zelf opdrachten doen om te ervaren hoe het is om met een lichamelijke beperking. We hebben er veel van geleerd.



Klik [hier](#) voor alle foto's

Kinderboekenweek: film maken (oktober 2016)

Tijdens de Kinderboekenweek zijn we naar het Kunstencentrum geweest om daar van een zelf bedacht verhaal een film te maken.

We kregen eerst uitleg over hoe we mooie opnames konden maken en hoe de camera werkte. Daarna hebben we een verhaal bedacht, in scènes gezet, gespeeld en gefilmd.

Het was erg leuk om te doen en om je eigen gemaakte film naderhand te zien men die van de andere groepjes natuurlijk.



Klik [hier](#) voor alle foto's