

Groep 5A juf Petra/Natasja

WELKOM OP DE PAGINA VAN GROEP 5A VAN JUF NATASJA EN JUF PETRA.



Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze website!

Wij zijn een gezellige groep van 22 leerlingen. Er staan ons veel leuke, gezellige en spannende dingen te wachten. Wanneer je op de hoogte wilt blijven, neem dan regelmatig een kijkje.

Nieuwe activiteiten zullen altijd bovenaan geplaatst worden, zodat je niet hoeft te scrollen.

Woensdag 22 maart - De Grote Rekendag

Voor foto's klik [hier](#)

Maandag 5 december - Surprise op school



Wat hebben we vandaag een gezellige dag gehad op school. Er is thuis hard gewerkt aan de surprises, wat zijn ze prachtig geworden!! Ook de rijmen klonken als muziek in de oren. Complimenten hoor. Voor foto's van deze dag klik [hier](#)

Maandag 17 oktober - de derde dag Bewaarde Land



Al weer de laatste dag in het Bewaarde Land. Op school hebben de kinderen een haiku gemaakt, die ze vandaag in het groepje hebben voorgedragen. Vervolgens afscheid genomen van de eigen lievelingsboom. Ook heeft een groepje weer heerlijke kruiden gezocht voor de soep. Vandaag hebben we de soep tussen de middag gegeten. 's Middags hebben de kinderen een presentatie gegeven van wat ze hebben meegemaakt in het Bewaarde Land. En helaas was dan daar het einde! Wij willen Heer Fleur en de wachters bedanken voor drie fantastische dagen in het Bewaarde Land!!!

Voor meer foto's klik [hier](#)

Woensdag 12 oktober - opa's en oma's lezen voor in de kinderboekenweek

Er zijn in onze klas een aantal oma's en een opa komen voorlezen uit boeken van vroeger. Hierbij werd er ook veel verteld. De kinderen hadden heel wat vragen over hoe het er vroeger aan toe ging.

Maandag 10 oktober - de tweede dag Bewaarde Land



In het Bewaarde land aangekomen, eerst het lied gezongen met ons zelfgemaakte nieuwe couplet. De bewaarders waren nog niet wakker. Zij werden een voor een wakker met een gedichtje. Het ging om de kringloop van het leven. Daarna gingen alle groepjes weer op pad. We hebben geblinddoekt langs een touw een parcours afgelegd, best lastig hoor! Aan het einde van de middag verder gewerkt aan onze t-shirts. En als afsluiting weer een heerlijk kopje zelfgemaakt soep, lekker!

Voor meer foto's klik [hier](#).

Vrijdag 7 oktober - workshop van de Kinderboekenweek

Vanmiddag kwam Thomas van Vliet bij ons in de klas. Hij vertelde dat zijn opa ook in Waspik woonde en dat zijn opa een beetje ouderwets was. Heel veel spullen van nu gebruikt hij niet. Zoals een waterkoker of magnetron, ook heeft hij geen auto. Thomas heeft samen met de kinderen een rap gemaakt, waarin ze verschillende dingen uitlegden aan opa. En als verrassing kwam opa nog even naar deze rap luisteren.

Voor foto's klik [hier](#)



Woensdag 5 oktober - de dag van de leraar

We zijn vandaag ontzettend verwend. Allereerst kregen we een hele groot taart en daarna kwamen alle kinderen binnen met geweldig mooie bloemen. Zoveel dat ze bijna niet in de pot pasten. En als kers op de taart mochten we naar de beauty shop waar we door alle kinderen en ouders van de Ouderraad in de watten werden gelegd. Echt heel erg bedankt allemaal voor deze geweldige dag!!

Voor foto's klik [hier](#)

Maandag 3 oktober - de eerste dag Bewaarde Land



Vandaag zijn we voor de eerste keer naar het Bewaarde land geweest. Het weer was prima en we hebben heel veel gezien en gedaan. Ieder groepje had een bewaarder. Er waren er 6: de bewaarder van lucht, water, aarde, vuur, kleur en geur. Iedereen heeft ook een eigen bewaarde land naam bedacht en een t-shirt gekregen. Volgende week tekenen we daar onze bewaarde land naam op. We zijn de eerste dag geëindigd met een lekker kopje soep. De kinderen hebben hier zelf verschillende kruiden voor geplukt, zelfs brandnetels!

Voor meer foto's klik [hier](#)