

Groep 3-4 juf Yvonne

Welkom op de website van groep 3/4

In onze klas zitten **Tiebe, Ties, Robin, Zoë, Jara, Kay, Jasper, Manou, Suus, Matthias, Loek, Isa, Pleun, Indy, Lynn, Matts, Bram, Stan Fleur** en **Siem**.

Geschiedenisles in groep 3/4

Op vrijdag 17-02 hebben we een wandeling gemaakt naar het Halvezolenpad (fietspad)

In het thema van de aankomende carnaval "Ooit in Maoneblusserslaand" zijn we aan het knutselen, werken en leren over vroeger en 'ooit'. Het voormalige Halvezolenlijntje mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

We hebben gekeken naar de straatnamen stationslaan en spoorstraat, want waarom heten die straten nu eigenlijk zo?

Eigenlijk hebben we geleerd over de geschiedenis van de trein en het traject dat over het Halvezolenlijntje liep.

Of, zoals de kinderen zo mooi zeiden, **"we staan hier nu eigenlijk in de geschiedenis!"**

Een treinrails moet soms ook over het water heen. Hoe lossen de kinderen dat samen op??

Klik op de foto hieronder om te zien hoe wij onze kennis van het Halvezolenlijntje hebben getest in een quiz-spelletje én bekijk onze bruggen!

