

Groep 1-2 Juf Gonnie/Diana

[Welkom op de site van groep 1/2 A.](#)



In onze klas zitten niet alleen Beer, Bever en Egel uit de prentenboeken van Ingrid en Dieter schubert, maar er zitten natuurlijk ook heel veel lieve kinderen; Hidde, Anouk, Ralf, Kenna, Bo, Sven, Sem, Redouan, Kais, Britt, Dewi, Puk, Kaat, Olle, Jayden, David, Anne, Kayden, Noor, Michiel, Lotte, Nina, Floris, Tijn, Madey, Fedde en Manou. Vanaf 7 februari komt stagiaire Noa stagejuf Melina afwisselen. Juffrouw Gonnie is er op maandag en dinsdag. Juffrouw Diana is er op donderdag en vrijdag. De woensdagen werken juffrouw Diana en juffrouw Gonnie om de beurt. Op deze webpagina zullen we alle nieuwe informatie telkens bovenaan schrijven, zodat u niet telkens naar beneden hoeft te scrollen. Groetjes van alle kleuters, juffrouw Diana en juffrouw Gonnie.

Indianen.

Oef, oef, oef. Ugh, ugh, ugh... Er zitten allemaal indianen in onze klas. Ze dansen om de totempaal, ze vangen vissen vanuit de kano, ze schminken zichzelf, ze maken muziek en ze roken de vredespijp.

Tijdens de juffenverjaardag kwamen daar ook nog eens wat cowboys bij!

Voor alle foto's van het spel in de klas en voor wat foto's van de verjaardag kunt u [hier](#) klikken.

Vrijdag 2 juni zijn we naar de Loonse en Drunense duinen geweest. Klik binnenkort hier voor de foto's.

Koningsspelen.

De kinderen hebben in de aanloop naar de Koningsspelen iedere dag een verhaal gehoord over een Koning die zijn kroon kwijt was. Gelukkig had hij hem net op tijd voor de Koningsspelen gevonden. Maar of hij daar nu zo blij mee was... De Koning had niet zo'n zin meer in alle koninklijke taken! Gelukkig had de slimme Koningin een oplossing bedacht. Alle kleuters konden tijdens de vossenjacht door middel van verschillende opdrachten een kroon verdienen, zodat zij hem konden helpen met het ondertekenen van al dat papierwerk. Daar was de Koning zo blij mee, dat hij de kinderen beloofde met een spelletjesmiddag en diamanten voor op hun kroon.

Klik [hier](#) voor de foto's.

25 jarig jubileum juf Gonnie

Vrijdag 7 april werd juffrouw Gonnie blij verrast met een mooi jubileumfeest.

Het was een hele leuke feestdag waar ze erg van genoten heeft.

In de ochtend hebben we genoten van Moffel (meneer Kees) en Piertje (juffrouw Roos) die samen met de andere leerkrachten een voorstelling voor alle kinderen bedacht hadden.

De middag hebben we het feest verder in onze eigen klas gevierd. De kinderen hadden samen met juf Diana een prentenboek uitgebeeld en daarna hebben we lekkere taart gegeten. Klik [hier](#) voor de foto's.

Project Lente in de dierenwinkel (6 maart tot en met 14 april)

Vrijdag 17 maart zijn we met de hele klas naar de dierenwinkel Animal Center in Kaatsheuvel geweest. Daar hebben de kleuters schildpadden, vissen, papegaaien, ratjes, muizen en hamsters gezien. Ze mochten knuffelen met de konijntjes en de cavia. Er werd een hond gewassen en door het raam konden we kijken naar 2 honden die getrimd werden. De kinderen hebben al het voer en attributen voor de dieren kunnen bekijken en tot slot kregen ze zelfs nog een lekker diersnoepje en een dierenkalender. Het was een erg leuke en leerzame ochtend. Klik [hier](#) voor de foto's.

De "spreekbeurten" van de alleroudste kleuters zijn in volle gang. Bo heeft over haar vogeltjes Jokkie en Jet verteld. Sven en Kenna hebben over hun konijnen verteld en ze hebben de konijnen mee naar school genomen. Ralf gaat over zijn poes Pukkie vertellen. Anouk over haar vissen en Hidde over de poes van zijn opa. Bij Kenna hebben haar konijntjes het project "Dierenwinkel en jonge dieren" heel letterlijk genomen, want daar zijn kleine konijntjes geboren.

In de dierenwinkel in de klas wordt goed verkocht. De kinderen uit de huishoek kopen alle dieren en toebehoren! De foto's staan in dezelfde fotomap als het bezoek aan de dierenwinkel.

Project gezondheid (januari-februari)

In de klas hebben we een ziekenhuishoek gemaakt. Hierin kunnen de kinderen elkaar opereren. Gelukkig is het "niet echt maar voor de nep", zoals ze zelf zeggen.... Na de operatie kunnen ze bijkomen in de ziekenzaal, waar ook een couveuse en het babybornbed staat. De dokter en de zuster zorgen goed voor de zieken. Ze kijken goed naar de patiëntenkaart waar ze alle handelingen kunnen noteren. Ooh, ooh, de dokter heeft het druk, want er zit alweer een nieuwe patiënt te wachten in "de wachtkamer".

De medicijnen kunnen in de apotheek opgehaald worden. Daar staan de pillenpotjes keurig in een rijtje van 1 tot en met 12 en de apotheker telt de gekleide pillen. De andere apotheker onderzoekt ondertussen de drankjes met spuitjes in het laboratorium.

In de bouwhoeken, aan de bouwtafel en met de duplo/lego werden ziekenhuisbedden of complete ziekenhuizen gebouwd. De oudere kinderen keken goed naar de bouwtekening.

We hebben stethoscopen, gipsverbanden, fruitschalen, ambulance's, zusters, doktoren, pillenpotjes en röntgenfoto's geknutseld.

Klik [hier](#) voor de foto's.

Gelukkig was er tussendoor ook nog tijd voor een gezellige spelletjesmiddag. Klik [hier](#) voor de foto's van 17 januari.

Kerst;

In de dagen voor Kerst hebben we gewerkt en gepraat over kerstbomen en vooral over het Kleine Kerstboompje van het gelijknamige prentenboek. De donderdagavond voor de kerstvakantie kwamen de kleuters in hun mooie kleren en met een rammelend maagje naar school. Alle ouders hadden iets voor het Kerstdinner gemaakt. Het zag er heel gezellig uit en het smaakte heerlijk.

Klik [hier](#) voor de foto's.



Sinterklaas is weer in het land!

Gezellig hoor. In de klas zijn de hulppieten en de hulpsint pepernoten aan het bakken, chocolade letters aan het inpakken en over het dak aan het klimmen.

Woensdagavond 23 november mochten de kleuters (en juffen) in het donker en in hun pyjama naar school voor het traditionele pyjamazingen. Meneer Wim en Tess uit groep 8 zorgden voor de instrumentale ondersteuning van de gezongen Sinterklaasliedjes. En toen kwam Kleine Piet ineens binnen. Kleine Piet kwam op de baklucht van de cup cakes af. Ze heeft de cup cakes voor Wellespiet mee genomen, samen met onze groene duimstickers. Zodat wellespiet het minitaartje kan proeven en zodat hij weet dat het recept goed is. Daarna hebben we nog veel meer liedjes gezongen, totdat Kleine Piet in slaap viel. Stttt....zachtjes anders wordt ze wakker...

Klik [hier](#) voor de foto's van het Pyjamazingen.

Dinsdag 29 november; Pietengymles.

De kleuterpieten mochten met cadeautjes lopen op het dak, met grote en kleine zakken klimmen op het schuine dak, van het dak springen en zakjes in de schoorsteen werpen. Alle Pietjes kregen na afloop een pietendiploma! Klik [hier](#) voor de foto's.

Vrijdagmiddag 2 december;

Ondanks de regendruppels hebben we heel hard gezongen, zodat Sinterklaas en zijn 10 Pieten ons konden vinden. 3 Pieten kwamen zelfs met een bakfiets! Nadat we Sinterklaas en de Pieten een (pepernoten)hand hadden gegeven, gingen we samen met de andere kleutergroepen naar de speelzaal. Daar hebben Piet Ralf, Piet Hidde, Sint Kaïs, Piet Kaat, Piet Sven, stoplicht Bo, politie Kenna, smid Anouk, smid Redouan, smid Olle en smid Sem het liedje zwarte Piet ging uitfietsen uitgebeeld. Ook de andere kleutergroepen hadden een liedje of een versje, we hebben de welkomsdans gedaan en we hebben sinterklaas een geknutselde taart aangeboden. Het was erg gezellig!

Klik [hier](#) voor de foto's.

Maandag 5 december hebben we weer heerlijke pepernoten gebakken. Klik [hier](#) voor de foto's.

Kinderboekenweek opa's en oma's.

Maandag 10 oktober zijn we met de klas naar de bibliotheek in Waspik geweest.

Daar werd via een soort vertelkastje het prentenboek "Boer Boris gaat naar oma" voorgelezen.

Als slot mochten we het verhaal naspelen. Hidde speelde voor Boer Boris, Kaïs was het broertje en Kaat het zusje. Alle andere kinderen waren een dier en juf Gonnie een appelboom.

Klik [hier](#) voor de foto's.

We hebben het thema afgesloten met een opa- en omamiddag, waarbij opa's en oma's samen met ons spelletjes-uit-grootmoeders-tijd hebben gespeeld. Klik [hier](#) voor de foto's.

Tijdens de hele Kinderboekenweek periode hebben we in onze opa- en oma huishoek gespeeld, liedjes uit grootmoeders tijd geleerd, de letter K geleerd, geborduurd met de oma van Sem en Anouk, met blokken een huis van opa en oma gebouwd, een omaportret geknipt en versjes geleerd.



5-10-2016; Dag van de leraar.

Wat een verwennerij! Eerst werden we verwend met mooie geknutselde bloemen en daarna mocht juf Gonnie naar de schoonheidssalon in de speelzaal. Daar stonden de ouders van de ouderraad al klaar om de kleuters te helpen bij het maken van een vers sapje en een maskertje op basis van heel veel plakkerige honing! De kleuters gaven jufvrouw Gonnie een voetenbadje, een maskertje, een hoofdmassage en haar nagels werden gelakt. Wauw, mooi hoor!

Klik [hier](#) voor de foto's.



Dit schooljaar staan de figuren van Beer, Bever en Egel uit de prentenboeken van Ingrid en Dieter Schubert centraal. De kinderen hebben bieren voor op hun verjaardagsmutsen geknutseld. Ze hebben een egel gevouwen en gekleid. En ze hebben de egels op de groepstafels mooie stekels gegeven. De kinderen hebben ook nog van de duplo en in de zandtafel een nieuwe burcht voor Bever gebouwd. Ze vonden het leuk om de "stekels" op de rug van de kinder-egels te tellen. Klik [hier](#) voor foto's van deze eerste schoolweken.