



Beste ouders/verzorgers,

Van volgen naar plannen (1)

Zoals ik u net voor de vakantie in de nieuwsbrief verteld heb, hebben we een bezoek van inspectie gehad, waarbij alle onderdelen op onze school met een voldoende zijn beoordeeld en de kwaliteitscultuur (professionele houding van het team als het gaat om ontwikkelingen en samenwerking) met een goed.

Het afgelopen jaar heeft dan ook in het teken gestaan om veranderingen in de school door te voeren, waardoor de onvoldoende onderdelen van vorig schooljaar weer als voldoende beoordeeld worden.

De grootste verandering die we hiervoor doorgevoerd hebben, is dat we veel meer zijn gaan plannen. Tot nu toe volgden we meer wat er gebeurde en pasten daar onze manier van werken op aan.

Dit gaat nu anders.

Elk jaar maken we een schooljaarplan. Dit plan hebben we dit jaar beschreven naar doelen die we aan het eind van het schooljaar behaald willen hebben, wanneer we tevreden zijn over de kwaliteit en de ontwikkeling die we in de school doormaken. Heel concreet gaat het over de volgende onderwerpen:

- Leerkrachten handelen doelgerichter
- Directie en IB hebben zicht op de kwaliteit en effectiviteit van het uitvoeren van het onderwijsproces
- Het afnemen van pre-toetsen bij rekenen
- Formuleren van ambities bij de verschillende klimaten

In de komende nieuwsbrieven zal ik steeds 1 van de hierboven genoemde onderwerpen verder uitleggen, opdat u weet, wat het betekent voor de manier van werken. Immers, een aantal onderwerpen heeft direct effect op de manier van werken in de klas.

Met vriendelijke groet,
Eric de Brouwer

Wachter worden in Het Bewaarde Land, ook iets voor jou?

Enige tijd geleden heeft groep 5 drie dagen doorgebracht in Het Bewaarde Land. De coördinatoren van Het Bewaarde Land, hebben de school gevraagd om te polsen of er ook bij ouders belangstelling is om wachter van Het Bewaarde Land te worden.





Wachters zijn de vrijwilligers die de kinderen drie dagen lang in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken de wachters hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en zingen. Het gaat hierbij op de eerste plaats om het beleven van de natuur met alle zintuigen. Pen en papier gaan niet mee het bos in.



Voor een wachter is het vooral van belang dat hij/zij in staat is om een groepje kinderen actief te begeleiden. Je moet het leuk vinden om kinderen zoiets als “liefde voor de natuur” bij te brengen; het creëren van een sfeer waarin kinderen openstaan voor wat er in de natuur is waar te nemen en ervaren kan worden. Daarnaast is het erg prettig als je enige natuurkennis hebt.



Als wachter wordt er van je verwacht dat je in deelneemt aan de opleiding en dat je een driedaagse serie meeloopt als hulpwachter. Daarna bepaal je zelf hoe vaak je een serie van drie dagen als wachter meedoet. De periode waarin er klassen naar Het Bewaarde Land komen, is van begin mei tot half oktober. Op vrijdag 31 augustus wordt er een intensieve eendaagse opleiding gegeven voor nieuwe wachters.

Wachter zijn in Het Bewaarde Land is vrijwilligerswerk. Wel is er een reiskostenvergoeding en een vergoeding van € 25,- voor iedere serie van drie dagen dat je wachter bent.

Wanneer je interesse hebt om wachter te worden of eerste wat meer over het project wilt weten, kun je terecht op de website: www.hetbewaardeland.nl of contact opnemen via info@hetbewaardeland.nl.

Lampionnentocht langs de dieren in de duinen

Ga dit jaar met Sint-Maarten niet langs de deuren maar langs de dieren. Op zaterdagavond 10 november verzorgen nationaal parkgidsen een lampionnentocht in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Met een zelf meegebrachte lampion ga je om 17.00 uur samen met je ouders, opa en oma op pad door de Duinen. Maar... wat een gemis! Het is al laat en donker en er is geen eten te vinden. Tijd voor een bezoek aan de dieren in de Duinen, zoals de das en het ree. Misschien kunnen zij wat eten missen? Zo hoeft niemand honger te lijden!

Tijdens deze avond leren de kinderen over de dieren die leven in de duinen en verzamelen zij ‘voedsel voor in de winter’. Heeft mevrouw Das of meneer Ree nog iets lekkers te eten? En kom eens kijken wat de pot schaft bij meneer Mol! Bij iedere stop leren de kinderen in spelvorm over de leefwijze en het gedrag van de dieren. Als beloning krijgen zij bij ieder dier iets lekkers. Het parcours is ongeveer 2 km lang.





Traditie

Traditiegetrouw staat Sint-Maarten in het teken van het inzamelen van voedsel. Sint Martinus was de heilige bisschop van de Franse stad Tours. Hij stond bekend om het delen van voedsel en spullen met de armen. Later groeide dit uit tot een feest van de armen, waarbij zij bedelden om voedsel. Nog steeds wordt op 11 november het feest gevierd, waarbij jong en oud op pad gaat voor het inzamelen van lekkernijen.

Praktische informatie

- Koop vooraf online een [kaartje](#) voor € 6 p.p. en neem deze mee.
- Neem je eigen lampion met een LED lampje mee. Open vuur is verboden.
- Neem warme kleding en/of regenkleding mee
- Doe stevige schoenen aan
- Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
- Deze activiteit wordt verzorgd door IVN Brabant te bereiken via: brabant@ivn.nl of 088 - 500 31 10.

